



ERICH FROMM

# ÇAĞDAŞ NASIRALI YAHYA

Erich Fromm, Batı toplumlarının güncel sorunlarına derinlemesine çözümler getiriyor. Marks, Freud ve "Eski ve Yeni Ahit"i referans alıyor. Jung ile Freud'dan sonra Batı dünyasının psikanaliz alanındaki en önemli temsilcisi sayılıyor. "Yeni bir toplum, yeni bir insan" idealini benimseyen Fromm'un, bütün eserleri Arıtan Yayınları tarafından Türkçe'ye çevriliyor.

RICH FROMM, çok yönlü bir düşünür. Onu, değişik açılardan incelemek ve ele almak mümkün. Kendine temel aldığı Yahudi dini, Freud ve Marx gibi düşünce kaynakları, onun düşüncelerine damgalarını vurmuşlardır. Bu nedenle, Erich Fromm'u değerlendirenler onu psikanalizci, Yahudi ya da Marksist olarak ele almışlar, herkes onun bir diğer yönünü öne çıkarmış ve onu Batı düşüncesi içinde bir yere yerleştirmişlerdir. Oysa, bize göre Fromm, aslında çok daha başka şeyler söylemekteydi; o bir mistikti ve kendi ağzıyla reddediyor gibi olsa bile, Tanrı inancı çok güçlüydü.

"Peki o halde, niçin bunları açıklamadı, neden Tanrıtanımadı ve dine karşı bir tavır aldı?" diye

bir soru geliyor insanın aklına. Bunu açıklamak ve anlamak için, önce bilmemiz gereken bir başka nokta var. Her insan dünyaya belli bir görevi yerine getirmek için gelir. Onun dünyaya doğması, iki yönlü bir anlam taşır. Öncelikle kendini geliştirmek, kendi potansiyel güçlerini tanımak ve onları en mükemmel biçimle dışa vurmak, yani evrimleşmek zorundadır. Ama bunu yaparken, aynı zamanda ait olduğu çevreye, ailesine, toplumuna ve giderek dünyaya ve evrene karşı da sorumlulukları vardır. Kendini geliştirirken, onları da etkiler, onları da geliştirir. Rolünü ve üstlendiği görevi en iyi biçimde yerine getirmekle yükümlüdür. Daha başka bir tanımlama ile; evren senfonisi içinde kendi notasını en iyi biçimde icra etmek sorumluluğunu taşımaktadır. İşte kendisi ve kendi dışındaki dünya ile böylesi bir karşılıklı etkileşim içinde bulunan insanın yeri ve görevi, çeşitli dönemlerde, farklı etkiler taşıyabilir. Bir dönemde güçlü bir inancı simgeleyen bir kişi, başka bir dönemde tam inançsızlığı sergileyebilir. Çünkü bütün varoluşların amacı, tüm olabilecek deneyimleri yaşamak (tecrübe etmek) ve onları aşmaktır.

Fromm'un yaşadığı dönem, içinde bulunduğu kültürel kesit ve toplum yapısı, 1900'ü yılların etkilerini taşımaktaydı. Bu dönemin özelliklerini şöylece sıralayabiliriz: Kaba bir bilimsellik kökenine sahip; dünyayı ve varolan herşeyi birbirinden ayrı, kopuk ve bağımsız değerlendiren; kâinatı, birbirinden farklı parçaları bir makine düzeni ile işleyen mekanik bir sistem sanan; ekonomik gelişmede gösterdiği büyük atılım sonucu, herşeyini tüketim ekonomisine bağlanmış (ya da ona tam ters bir tutum içine girmiş); bilimsel anlayışının sonucunda ortaya çıkan ayrılıkçı görüşe uygun olan ve herkesin birbirine rakip olduğu, dünyayı bir savaş meydanı haline getiren serbest rekabet ekonomisine sahip; yine aynı anlayışın izini sürdüren ve tepede bir Tanrı, altta ona bağımlı ve güçsüz bir insan modelini esas alan, din kurumlarını temsil eden kilisenin, toplumsal güce sahip kurumlar ile işbirliğine girdiği, sonuç olarak ayrımcı, bencil ve saçma bir kendine güven içinde, herşeyi başarabileceğine inanan bir insan anlayışı.

Fromm, dindar bir çocukluk geçirmiştir. Bir Yahudi ailesinin çocuğu olarak büyümüş, düşüncelerini Tanrı inancı ve bir Mesih beklentisi ile geliştirmiştir. Ama yaşadığı dünyada gördüğü ve karşılaştığı çarpıklıklar, onda bazı yeni yönelmelere yol açmıştır. Bir kere insanın hiç de öyle herşeyi başaramayaçağını görmüş, 20. yüzyıl başlarındaki kendine güvenen insan modeli hayalinin yıkılışını, İnci ve İnci Dünya Savaşı'nı yaşamıştır.

Freud onda, bir yandan bireyin derinliklerine inme, ama öte yandan da, insanın söylediklerinden çok, asıl söylemediklerinin ve bastırduklarının bir toplamı olduğu bilincini uyanırmıştır. Kapitalist düzenin o saldırgan, rekabetçi ve düşmanca tavrı ise, onun, Marx'ın düşüncesine, yani insana daha uygun bir ekonomik anlayış ve toplumsal koşulların getirdiği belirlemenin önemine ilgi duymasına yol açmıştır. Bunlara kendi içindeki o mistik ve bütünselci özlemi de ekleyince, Fromm düşüncesi doğmuştur.

Biz Fromm'a, tıpkı kendisi de bir peygamber olmasına rağmen, görevi kendini öne çıkarmak yerine, daha sonra gelecek olan İsa'nın önünü açmak, onun yolunu düzlemek ve gelişiminin müjdesini vermek olan Nasıralı Yahya'dan esinlenerek, "Çağdaş Nasıralı Yahya" adını vermeye uygun görüyoruz. Çünkü Fromm da, tıpkı Yahya gibi geleceğin yolunu açmak ve müjdesini vermek özelliğini taşıyor. O, Batı kültürünü içinde bulunduğu bencil ve ayrımcı anlayıştan çıkarıp, bütünselci bir kâinat kavrayışına doğru yönlendiren bir düşünür, bir köprü ve bir yol göstericidir.

Eğer Tanrı'ya ya da geçerli haliyle dine inandığını söylese, Batı dünyası onu kilise kurumu ile özdeşleştirip, dışlardı. Yalnızca Marksist bir toplumculuk ve ekonomik düzeni savunsa, yine dışlanırdı. Ya da mistik bir tavır sergilese, bu denli ciddiye alınmazdı. Oysa Fromm, gerçek yönünü zaman zaman dile getirir de, söylemek istediklerini Batı kültürünün onu kabul edebileceği formlar içinde sunmak, onlarca dışlanmadan, yolu belirlemek görevini yerine getirmek sorumluluğunu başarmış, yani kâinat senfonisi içindeki notasını, tam değeri ile icra etmiş bir insandır.

Gerek Fromm'u ve gerekse de diğer düşünce biçimlerini böyle tarihsel ve dönemselsel bir perspektif içinde değerlendirmeden, onların gerçek anlamlarını ve yerlerini tam olarak kavramak mümkün değildir.

Erich Fromm kendi teorisini oluştururken, birçok düşünürden ve düşünce akımından etkilenmiştir. Ama bunların arasında en belli başlı olanları: Karl Marx, Eski ve Yeni Ahit (İncil ve Tevrat) ve Sigmund Freud'dur.

Şimdi Fromm'un bu konulardaki görüşlerini inceleyelim.

## ERICH FROMM VE KARL MARX

Fromm kendi düşüncesindeki toplumcu boyutu Marx'ın görüşlerinden faydalanarak geliştirmiştir. Ancak Marx'daki toplumsal yani düşüncesine kattarken, onun temel insan anlayışını kendisine baz olarak almıştır. Erich Fromm Karl Marx ile ilgili düşüncelerini bir çok yerde dile getirir. Ama bunları en geniş bir biçimde topladığı yer, 1961 yılında yazdığı "Marx'ın İnsan Anlayışı" (Das Menschenbild Bei Marx) adlı kitaptır.

AYDIN ARITAN



Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material prohibited without express written permission of the copyright holder.  
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke.  
Veröffentlichungen - auch von Teilen - bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.





