

# 7.

## Τά ψυχολογικά χαρακτηριστικά τοῦ Ἐξασφαλισμένου Εἰσοδήματος

‘Η μελέτη αὐτή ἀσχολεῖται ἀποκλειστικά μὲ τίς ψυχολογικές πλευρές τοῦ ἔξασφαλισμένου εἰσοδήματος, τὴν ἀξία, τούς κινδύνους καὶ τά ἀνθρώπινα προβλήματα πού δημιουργεῖ.

‘Ο πιό σημαντικός λόγος γιά τήν ἀποδοχή τῆς ἔννοιας αὐτῆς εἶναι ὅτι μπορεῖ νά ἐνισχύσει δραστικά τήν ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου<sup>1</sup>.’Ως τά τώρα, στήν ἀνθρώπινη ἴστορία, ἡ ἐλευθερία δράσης τοῦ ἀνθρώπου περιορίζεται ἀπό δυό παράγοντες: τήν ἀσκηση τῆς δύναμης ἐκ μέρους τῶν κυβερνητῶν του (καὶ βασικότερα τήν ικανότητά τους νά σκοτώνουν τούς ἀντίθετους) καὶ κυριότερα τήν ἀπειλή τῆς πείνας ἐνάντια σ’ δποιονδήποτε ἔδειχνε ἀπροθυμία νά δεχτεῖ τίς συνθῆκες ἐργασίας καὶ κοινωνικῆς ὑπαρξῆς πού τοῦ ἐπέβαλλαν.

“Οποιος δέν ἥθελε νά δεχτεῖ τίς συνθῆκες αὐτές, ἀκόμα κι ἂν δέν χρησιμοποιόταν καμιά ἄλλη δία ἐναντίον του, δρισκόταν ἀντιμέτωπος μέ τήν ἀπειλή τῆς πείνας. ‘Η ἀρχή πού ἐπικράτησε στό μεγαλύτερο μέρος τῆς ἀνθρώπινης ἴστορίας στό παρελθόν καὶ τό παρόν (τόσο στόν καπιταλισμό ὅσο καὶ στή Σοδιετική “Ἐνωσή”) εἶναι ἡ ἔξης: «“Οποιος δέν ἐργάζεται δέν θά φάει». ‘Η ἀπειλή αὐτή ἀνάγκασε τόν ἀνθρωπο ὅχι μόνο νά δρᾶ σύμφωνα μ’ αὐτά πού τοῦ ζητοῦσαν, ἀλλά καὶ νά σκέφτεται καὶ νά αἰσθάνεται μέ τέτοιο τρόπο πού νά μήν μπαίνει κάν στόν πειρασμό νά ἐνεργήσει διαφορετικά.

Τό γεγονός ὅτι ἡ ἴστορία τοῦ παρελθόντος βασίζεται στήν ἀρχή τῆς ἀπειλῆς μέ τήν πείνα, δφείλεται σέ τελευταία ἀνάλυση στό ὅτι, μέ ἔξαιρεση δρισμένες πρωτόγονες κοινωνίες, ὁ ἀνθρωπος ἔχει ζήσει στό ἐπίπεδο τῆς ἐλλειψης, τόσο οίκονομι-

κά δσο καί ψυχολογικά. Δέν ύπηρχαν ποτέ άρχετά ύλικά άγαθά γιά νά ίκανοποιηθοῦν οί άνάγκες δλων· συνήθως μιά μικρή δμάδα «άρχόντων» έπαιρναν γιά τόν έαυτό τους ὅ,τι ποθοῦσε ή καρδιά τους καί οί πολλοί πού δέν μποροῦσαν νά καθίσουν στό τραπέζι άκουγαν νά τούς λένε πώς ήταν νόμος τοῦ Θεοῦ ή τῆς Φύσης νά μένουν ἔτσι τά πράγματα. Πρέπει ώστόσο νά σημειώσουμε πώς δ' θασικός παράγοντας αὐτῆς τῆς κατάστασης δέν ήταν ή άπληστία τῶν «άρχόντων» ἀλλά τό χαμηλό ἐπίπεδο τῆς ύλικῆς παραγωγικότητας.

Ἐνα ἔξασφαλισμένο εἰσόδημα, πού γίνεται δυνατό στήν ἐποχή τῆς οἰκονομικῆς ἀφθονίας, θά μποροῦσε γιά πρώτη φορά νά ἐλευθερώσει τόν ἀνθρωπο ἀπό τήν ἀπειλή τῆς πείνας κι ἔτσι νά τόν κάνει πραγματικά ἐλεύθερο καί ἀνεξάρτητο ἀπό κάθε οἰκονομική ἀπειλή. Κανείς δέν θά δρισκόταν στήν ἀνάγκη νά δεχτεῖ κάποιες συνθῆκες ἐργασίας μόνο καί μόνο ἐπειδή ἀλλιῶς θά κινδύνευε νά πεθάνει ἀπό τήν πείνα· ἔνας προικισμένος ή φιλόδοξος ἀνθρωπος θά μποροῦσε νά μάθει νέες εἰδικότητες προετοιμάζοντας τόν έαυτό του γιά ἔνα διαφορετικό εἶδος ἀπασχόλησης. Μιά γυναίκα θά μποροῦσε πιό εὔκολα νά ἐγκαταλείψει τόν ἀντρα τῆς, ἔνας ἐφηβος τήν οἰκογένειά του. Ὁ κόσμος θά μάθαινε νά μή φοβᾶται πιά ἀν ἔπαυε νά φοβᾶται τήν πείνα. (Αὐτό ἀληθεύει, δέδαια μόνο ἀν ταυτόχρονα ἀπουσιάζει καί κάθε πολιτική ἀπειλή πού νά ἐμποδίζει τήν ἐλεύθερη σκέψη, διμιλία καί πράξη τοῦ ἀνθρώπου).

Τό ἔξασφαλισμένο εἰσόδημα δέ θά μετέβαλε ἀπλῶς τήν ἐλευθερία ἀπό σύνθημα σέ πραγματικότητα, ἀλλά θά ύλοποιοῦσε καί μιά ἀρχή μέ θαθιές ρίζες στή Δυτική θρησκευτική καί ἀνθρωπιστική παράδοση: δ' ἀνθρωπος ἔχει δικαίωμα νά ζήσει, ἀνεξάρτητα ἀπ' ὅτιδήποτε! Αὐτό τό δικαίωμα νά ζήσει, νά ἔχει τροφή, στέγη, ιατρική φροντίδα, μόρφωση κ.λπ., εἶναι ἔνα ἀναφαίρετο ἀνθρώπινο δικαίωμα πού δέν μπορεῖ νά ἔξαρτηθεῖ ἀπό καμιά προϋπόθεση, οὕτε κάν ἀπό τήν προϋπόθεση πώς θά πρέπει νά είναι κοινωνικά «χρήσιμος».

Ἡ μετάβαση ἀπό μιά ψυχολογία τῆς σπανιότητας στήν ψυχολογία τῆς ἀφθονίας, είναι ἔνα ἀπό τά πιό σημαντικά βήματα στήν ἀνθρώπινη ἀνάπτυξη. Ἡ ψυχολογία τῆς σπανιότητας

προκαλεῖ ἄγχος, φθόνο, ἐγωισμό (στοιχεῖα πού φαίνονται πολύ καλά στούς ἀγροτικούς πολιτισμούς κάθε χώρας). Ἡ ψυχολογία τῆς ἀφθονίας φέρνει τήν πρωτοδουλία, τήν πίστη στή ζωή, τήν ἀλληλεγγύη. Τό γεγονός εἶναι πώς οἱ περισσότεροι ἀνθρωποι εἶναι ἀκόμα ψυχολογικά προσκολλημένοι στήν οἰκονομική κατάσταση τῆς σπανιότητας, ὅταν ὁ βιομηχανικός κόσμος ἔτοιμάζεται νά μπεῖ σέ μιά νέα ἐποχή οἰκονομικῆς ἀφθονίας. Ἐξαιτίας ὅμως αὐτῆς τῆς ψυχολογικῆς «καθυστέρησης», πολλοί ἀνθρωποι δέν καταλαβαίνουν κάν τίς νέες ἰδέες ὅπως παρουσιάζονται στήν ἔννοια τοῦ ἔξασφαλισμένου εἰσοδήματος, γιατί οἱ παραδοσιακές ἰδέες ἐπηρεάζονται συνήθως ἀπό συναισθήματα προερχόμενα ἀπό προηγούμενες μορφές κοινωνικῆς ὑπαρξῆς.

Μιά παραπάνω συνέπεια τοῦ ἔξασφαλισμένου εἰσοδήματος, παράλληλα μέ τή μεγάλη μείωση τῶν ὡρῶν ἐργασίας γιά ὅλους, θά ἥταν πώς τά πνευματικά καί θρησκευτικά προβλήματα τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξῆς θά γίνονταν πραγματικά καί ἐπιταχτικά. Μέχρι τώρα δὲ ἀνθρωπος ἥταν πολύ ἀπασχολημένος μέ τή δουλειά (ἥ πολύ κουρασμένος μετά τή δουλειά) γιά ν' ἀσχοληθεῖ σοβαρά μέ προβλήματα ὅπως τό: «Ποιό εἶναι τό νόημα τῆς ζωῆς;» «Σέ τί πιστεύω;» «Ποιές εἶναι οἱ ἀξίες μου;» «Ποιός εἶμαι;» κ.λπ. Ἀν ἡ δουλειά πάψει νά εἶναι ἡ κεντρική ἀπασχόλησή του, εἴτε θά νιώσει ἐλεύθερος νά ἀντιμετωπίσει σοβαρά τά προβλήματα αὐτά, εἴτε θά τρελαθεῖ ἀπό ἀμεση ἡ ἀντιδραστική πλήξη.

Ἄπο ὅλα αὐτά βγάζουμε τό συμπέρασμα πώς ἡ οἰκονομική ἀφθονία, ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τό φόρο τῆς ἀστίας, θά σημάνει τό πέρασμα ἀπό τήν προανθρώπινη σέ μιά πραγματικά ἀνθρώπινη κοινωνία.

Σέ ἀντιστάθμισμα αὐτῆς τῆς εἰκόνας εἶναι ἀπαραίτητο νά ἀντιμετωπίσουμε δρισμένες ἀντιρρήσεις ἡ ἐρωτήματα σχετικά μέ τήν ἔννοια ἐνός ἔξασφαλισμένου εἰσοδήματος. Τό πιό φανερό ἐρώτημα εἶναι κατά πόσον ἔνα ἔξασφαλισμένο εἰσόδημα δέ θά μείωνε τά κίνητρα τῆς ἐργασίας.

Ἀνεξάρτητα ἀπό τό γεγονός πώς ἥδη δέν ὑπάρχει δουλειά γιά ἔνα δλοένα αὐξανόμενο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ καί πώς κατά συνέπεια τό θέμα τῶν κινήτρων γιά τόν κόσμο αὐτό εἶναι

έκτος συζητήσεως, ή ἀντίρρηση αὐτή δέν παύει νά είναι σοβαρή. Πιστεύω, ώστόσο δτι μποροῦμε νά ἀποδείξουμε πώς τά ύλικά κίνητρα ἀπέχουν πολύ ἀπό τό νά είναι τά μοναδικά κίνητρα γιά τήν ἐργασία και τήν προσπάθεια. ‘Υπάρχουν κατ’ ἀρχήν πολλά ἄλλα κίνητρα: φιλότιμο, κοινωνική ἀναγνώριση, εὐχαρίστηση ἀπό τήν ἴδια τήν ἐργασία κ.λπ. Τά παραδείγματα στόν τομέα αὐτό δέ λείπουν. Τό πιό φανερό είναι τό παράδειγμα τής δουλειᾶς τῶν ἐπιστημόνων, τῶν καλλιτεχνῶν κ.λπ. πού τά ξεχωριστά τους ἐπιτεύγματα δέν είχαν χρηματικά κίνητρα, ἄλλα ὅφείλονταν σ’ ἔνα σύνολο πολλῶν παραγόντων: πάνω ἀπ’ ὅλα τό ἐνδιαφέρον γιά τή δουλειά πού ἔκαναν κι ἀκόμα περηφάνια γιά τά ἐπιτεύγματά τους ή ἐπιθυμία νά γίνουν διάσημοι. “Οσο αὐτονόητο ὅμως κι ἀν φαίνεται τό παράδειγμα αὐτό, δέν είναι ἀπόλυτα πειστικό, γιατί μπορεῖ κάποιος νά μᾶς πεῖ πώς αὐτοί οί ξεχωριστοί ἀνθρωποι μποροῦσαν νά κάνουν ξεχωριστές προσπάθειες ἀκριβῶς ἐπειδή ἡταν ξεχωριστά προικισμένοι και δέν μποροῦν ἐπομένως νά ἀποτελέσουν παράδειγμα γιά τίς ἀντιδράσεις τοῦ μέσου ἀτόμου. Αὐτή ἡ ἀντίρρηση ώστόσο παύει νά ἰσχύει ἀν ἔξετάσουμε τά κίνητρα τής δραστηριότητας τῶν ἀνθρώπων πού δέν διαθέτουν τά ξεχωριστά ταλέντα τῶν μεγάλων δημιουργῶν. Πόσες προσπάθειες δέν καταβάλλονται στό χῶρο τῶν σπόρ ή τῶν χόμπις ὅπου δέν ὑπάρχει κανενός εἰδους ύλικό κίνητρο! Τό δτι τό ἐνδιαφέρον γιά τήν ἴδια τή διαδικασία τής δουλειᾶς μπορεῖ νά ἀποτελέσει κίνητρο ἐργασίας, ἀποδείχτηκε σαφέστατα γιά πρώτη φορά ἀπό τόν καθηγητή Μάγιο στήν κλασική του μελέτη στό ἐργοστάσιο Χώθιον τής Western Electric Company τοῦ Σικάγο<sup>2</sup>. Τό γεγονός δτι ἀνειδίκευτες ἐργάτριες μπήκαν ἐθελοντικά στό πείραμα τής ἐργασιακῆς παραγωγικότητας στό δποιο ἡταν τά ὑποκείμενα, τό γεγονός δτι ἔνιωσαν ἐνδιαφέρον και ἐνεργή συμμετοχή στό πείραμα, είχε σάν ἀποτέλεσμα τήν αὔξηση τής παραγωγικότητας, ἀκόμα και τή unctionalism θελτίωση τής σωματικῆς τους ὑγείας:

Τό πρόβλημα γίνεται ἀκόμα πιό καθαρό δταν ἔξετάζουμε παλιότερες κοινωνικές μορφές. ‘Η ἀποτελεσματικότητα και τό ἥθος τοῦ παραδοσιακοῦ Πρωσικοῦ δημόσιου τομέα είναι παροιμιώδης, παρά τό γεγονός δτι οί χρηματικές ἀμοιβές ἡταν

έξαιρετικά χαμηλές στήν περίπτωση αυτή τά καθοριστικά κίνητρα για τήν άποτελεσματική έργασία ήταν ή τιμή, ή πίστη, τό καθήκον. "Ενας άλλος παράγοντας έμφανίζεται όταν έξετάζουμε τίς προδιομηχανικές κοινωνίες (όπως τή μεσαιωνική εύρωπαϊκή κοινωνία, ή τίς μισο-φεουδαρχικές κοινωνίες τῶν ἀρχῶν τοῦ αἰώνα μας στή Λατινική Ἀμερική). Σ' αὐτές τίς κοινωνίες δέξιλουργός, γιά παράδειγμα, ηθελε νά κερδίσει τά άπαραιτητα γιά τήν έξασφάλιση τοῦ παραδοσιακοῦ βιοτικοῦ του ἐπιπέδου καί ὀρνιόταν νά δουλέψει περισσότερο γιά νά κερδίσει περισσότερα ἀπ' δσα χρειαζόταν.

Σέ δεύτερη θέση έρχεται ή ἀλήθεια πώς δέ ανθρωπος ἀπό τή φύση του, δχι μόνο δέν είναι τεμπέλης, ἀλλά ἀντίθετα ὑποφέρει ἀπό τίς συνέπεις τῆς ἀδράνειας. 'Ο κόσμος μπορεῖ νά προτιμάει νά μή δουλεύει γιά ἔνα δύο μῆνες, οί περισσότεροι δικασθά παρακαλοῦσαν γιά δουλειά ἀκόμα κι ἀν δέν πληρώνονταν γι' αὐτό. Οί τομεῖς τῆς ἀνάπτυξης τοῦ παιδιοῦ καί τῶν ψυχικῶν ἀσθενειῶν προσφέρουν ἀφθονες πληροφορίες πάνω σ' αὐτό· ἐκεῖνο πού μᾶς χρειάζεται είναι μιά συστηματική ἔρευνα δπου οί ὑπάρχουσες πληροφορίες νά δργανωθοῦν καί νά ἀναλυθοῦν ἀπό τήν ἀποψη τῆς «τεμπελιᾶς σάν ἀρρώστιας» καί νά συγκεντρωθοῦν περισσότερες πληροφορίες μέ νέες καί σωστές ἔρευνες.

Παρ' ὅλα αὐτά, δικασθά, ἀν τό διασικό κίνητρο πάψουν νά είναι τά χρήματα, τότε θά πρέπει ή ἔργασία στίς τεχνικές καί κοινωνικές πλευρές της νά είναι ἀρκετά ἐλκυστική καί ἐνδιαφέρουσα ἔτσι ὥστε νά ὑπερνικάει τήν ἀδράνεια τῆς πλήξης. 'Ο σύγχρονος, ἀλλοτριωμένος ανθρωπος πλήττει θανάσιμα (συνήθως ἀσυνείδητα) καί γι' αὐτό νιώθει μιά ἔλεη πρός τήν δκνηρία μᾶλλον παρά πρός τή δραστηριότητα. Αὐτή ή ἔλεη δικασθά είναι ἀκριβῶς ἔνα σύμπτωμα τῆς «παθολογικῆς μας διαλότητας». Πρέπει νά ὑποθέσουμε πώς ή κατάχρηση τοῦ έξασφαλισμένου είσοδήματος θά έξαφανιστεῖ μετά ἀπό λίγο, δπως ἀκριβῶς παύουμε ὑστερά ἀπό μερικές ἔβδομάδες νά ριχνόμαστε μέ πάθος στά γλυκά, ἀκόμα κι ἀν δέ χρειάζεται νά πληρώσουμε γι' αὐτά.

Μιά ἄλλη ἀντίρρηση είναι ή ἔξης: ή ἔξαφάνιση τοῦ φάσματος τῆς πείνας θά κάνει πραγματικά τόν ἀνθρωπο τόσο πιό



έλευθερο, υεδομένου ὅτι αὐτοί πού κερδίζουν μιά ἀνετη ζωή φοβοῦνται ἵσως ἔξισου μήπως χάσουν μιά καλοπληρωμένη δουλειά, ὅσο κι ἐκεῖνοι πού κινδυνεύουν νά πεινάσουν ἀν χάσουν τή δική τους; "Αν ἡ ἀντίρρηση αὐτή εἶναι σωστή, τότε τό ἔξασφαλισμένο εἰσόδημα θά αὐξήσει τήν ἐλευθερία τῆς μεγάλης πλειοψηφίας, ὅχι δικαιοσύνης τήν ἐλευθερία τῆς μέσης και ἀνώτερης τάξης.

Γιά νά μπορέσουμε νά καταλάβουμε καλά τήν ἀντίρρηση αὐτή, πρέπει νά ἔξετάσουμε τό πνεῦμα τῆς σύγχρονης βιομηχανικής κοινωνίας. Ο ἀνθρωπος ἔχει μεταβληθεῖ σέ homo consumens. Εἶναι ἄπληστος, παθητικός και προσπαθεῖ νά ἔξισορροπήσει τό ἐσωτερικό του κενό μέ μιά συνεχή και αὐξανόμενη κατανάλωση (ύπαρχουν πολλά κλινικά παραδείγματα τοῦ μηχανισμοῦ αὐτοῦ σέ περιπτώσεις πολυφαγίας, πολυποσίας και ὑπερβολικῶν ὀγιορῶν σάν ἀντίδραση στήν κατάθλιψη και τό ἄγχος). "Ετοι «καταναλώνει» τσιγάρα, ποτό, σέξ, κινηματογράφο, ταξίδια καθώς και μόρφωση, βιβλία, διαλέξεις και τέχνη. Δείχνει πώς εἶναι ἐνεργητικός, «ἐνθουσιασμένος», μά βαθιά μέσα του εἶναι γεμάτος ἄγχος, μοναξιά, κατάθλιψη και ἀνία (ἡ ἀνία μπορεῖ νά δριστεῖ σάν τό εἴδος τῆς χρόνιας κατάθλιψης πού μπορεῖ νά ἀναπληρωθεῖ ἐπιτυχῶς μέ τήν κατανάλωση). Ο βιομηχανισμός τοῦ 20οῦ αἰώνα δημιούργησε αὐτό τό νέο ψυχολογικό τύπο, τόν homo consumens, βασικά γιά οἰκονομικούς λόγους, δηλαδή ἀπό ἀνάγκη γιά μαζική κατανάλωση πού πυροδοτεῖται και χειραγωγεῖται ἀπό τή διαφήμιση. Άλλα δ χαρακτηρολογικός τύπος, ἐπιδρᾶ κι αὐτός μέ τή σειρά του πάνω στήν οἰκονομία και κάνει τίς ἀρχές τῆς δλοένα αὐξανόμενης ίκανοποίησης νά φαίνονται λογικές και ζεαλιστικές<sup>3</sup>.

"Ο σύγχρονος ἀνθρωπος ἔχει μιάν ἀπεριόριστη δίψα γιά δλο και περισσότερη κατανάλωση. Αύτό ἔχει διάφορες συνέπεις: ἀν ἡ δίψα τῆς κατανάλωσης δέν ἔχει δρια και δεδομένου ὅτι μέσα στό προβλεπόμενο μέλλον καμιά οἰκονομία δέν μπορεῖ νά παράγει τόσο ὥστε νά ίκανοποιήσει τή γενική ἀπεριόριστη κατανάλωση, δέν θά μπορέσει νά ύπαρξει πραγματική ἀφθονία (ἀπό ψυχολογική ἀποψη) ὅσο κυριαρχεῖ ἡ χαρακτηρολογική δομή τοῦ homo consumens. Γιά τό ἀχόρταγο ἄτομο ύπαρχει

πάντα σπανιότητα, ἀφοῦ δσα καὶ νά ἔχει δέν τοῦ φτάνουν. Ἐπιπλέον νιώθει φθόνο κι ἀνταγωνιστικότητα ἀπέναντι σέ ὅλους τούς ἄλλους. Δέν μπορεῖ πραγματικά ν' ἀπολαύσει τήν τέχνη καὶ τά ἄλλα πολιτιστικά ἐρεθίσματα ἀπό τήν στιγμήν πού μένει πάντα ἀπληστος. Αὐτό σημαίνει πώς αὐτοί πού θά ζούσαν στό ἐπίπεδο τοῦ ἐξασφαλισμένου εἰσοδήματος θά ἔνιωθαν στερημένοι καὶ ἀνάξιοι κι αὐτοί πού θά κέρδιζαν περισσότερο θά ἔμεναν αἰχμάλωτοι τῶν περιστάσεων ἐπειδή θά φοβόνταν μήπως χάσουν τήν δυνατότητα τῆς μέγιστης κατανάλωσης. Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους, πιστεύω πώς τό ἐξασφαλισμένο εἰσόδημα χωρίς τήν ἀπομάκρυνση ἀπό τήν ἀρχή τῆς μέγιστης κατανάλωσης θά ἔλυνε ἵσως μερικά προβλήματα (οἰκονομικά καὶ κοινωνικά) ἀλλά δέν θά είχε τό οιζικό ἀποτέλεσμα πού θά ἔπρεπε.

Τί πρέπει νά γίνει τότε γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ ἐξασφαλισμένου εἰσοδήματος; Ἡ γενική θέση είναι πώς θά πρέπει νά μεταθέσουμε τό σύστημά μας ἀπό τήν μέγιστη στήν ἀριστη κατανάλωση. Αὐτό θά σήμαινε:

Μιά ἐκτεταμένη μετατροπή τῆς βιομηχανίας ἀπό τήν παραγωγή ἀντικειμένων γιά τήν ἀτομική κατανάλωση στήν παραγωγή ἀντικειμένων καὶ ὑπηρεσιῶν γιά δημόσια χρήση: σχολεῖα, θέατρα, βιβλιοθήκες, πάρκα, νοσοκομεῖα, δημόσιες μεταφορές, στέγαση. Μέ ἄλλα λόγια πρέπει νά δοθεῖ μιά ἔμφαση στήν παραγωγή αὐτῶν τῶν πραγμάτων πού ἀποτελοῦν τήν βάση γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐσωτερικῆς δημιουργικότητας καὶ δραστηριότητας τοῦ ἀτόμου. Μποροῦμε νά δείξουμε πώς ἡ ἀπληστία τοῦ *homo consumens* ἀφορᾶ κυρίως τήν ἀτομική κατανάλωση ἀντικειμένων πού «τρώει» (ἐνσωματώνει), ἐνῶ ἡ χρήση τῶν δωρεάν δημοσίων ὑπηρεσιῶν, ἐνῶ τοῦ ἐπιτρέπει νά ἀπολαύσει τή ζωή δέν ξυπνάει μέσα του τή λαιμαργία καὶ τήν ἀπληστία. Μιά τέτοια ἀλλαγή ἀπό τή μέγιστη στήν ἀριστη κατανάλωση ἀπαιτεῖ δραστικές ἀλλαγές στά σχήματα τῆς παραγωγῆς καὶ δραστική μείωση τῶν ἐρεθιστικῶν τεχνικῶν πλύσης ἐγκεφάλου τῆς διαφήμισης<sup>4</sup>. Θά πρέπει ἐπίσης νά συνδυαστεῖ μέ μιά δραστική πολιτιστική ἀλλαγή: μιά ἀναγέννηση τῆς ἀνθρωπιστικῆς ἀξίας τῆς ζωῆς, τῆς δημιουργικότητας καὶ τοῦ ἀτομικισμοῦ, σέ ἀντίθεση μέ τόν ὑλισμό τοῦ «ἀνθρώπου τῆς



δργάνωσης» καί τῶν χειραγωγημένων μυρμηγκιῶν.

Οἱ σκέψεις αὐτές δόδηγοῦν σε ἄλλα προβλήματα πού πρέπει νά μελετηθοῦν: ‘Υπάρχουν ἄραγε ἀντικειμενικά κριτήρια γιά νά κάνουμε τή διάκριση ἀνάμεσα στίς λογικές καί τίς παράλογες ἀνάγκες, τίς καλές καί τίς κακές, ἡ κάθε ὑποκειμενικά αἰσθητή ἀνάγκη ἔχει τήν ἴδια ἀξία; (Καλές θεωροῦμε ἐδῶ τίς ἀνάγκες πού δυναμώνουν τή ζωντάνια τοῦ ἀνθρώπου, τήν ἐγοήγορση, τήν παραγωγικότητα, τήν εὐαισθησία· κακές αὐτές πού ἀδυνατίζουν ἡ παραλύουν αὐτές τίς ἀνθρώπινες δυνατότητες). Θά πρέπει νά θυμόμαστε πώς στήν περίπτωση τῆς χρήσης τῶν ναρκωτικῶν, τῆς πολυφαγίας καί τού ἀλκοολισμοῦ, ὅλοι κάνουμε αὐτή τή διάκριση. Ἡ μελέτη αὐτῶν τῶν προβλημάτων θά μᾶς δόδηγοῦσε στίς παρακάτω πρακτικές σκέψεις: ποιές εἶναι οἱ ἐλάχιστες νόμιμες ἀνάγκες ἐνός ἀτόμου; (Γιά παράδειγμα ἔνα δωμάτιο κατά ἀτομο, τόσα ροῦχα, τόσες θερμίδες, τόσα πολιτιστικά πολύτιμα ἀγαθά ὅπως εἶναι τό ραδιόφωνο, τά βιβλία κ.λπ.). Σέ μιά κοινωνία σχετικῆς ἀφθονίας ὅπως εἶναι σήμερα οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, θά ἔπρεπε νά εἶναι εὔκολο νά λογαριάσουμε πόσο στοιχίζει μιά μίνιμου ἀνθρώπινη διαβίωση, καί ποιά θά ἔπρεπε νά εἶναι τά ὅρια τῆς μέγιστης κατανάλωσης. Ἡ προοδευτική φορολογία πάνω στήν κατανάλωση πέρα ἀπό ἔνα δρισμένο ὅριο θά πρέπει νά ληφθεῖ σοβαρά ὑπόψη. Πιστεύω δτὶ εἶναι σημαντικόν τοῦ ἀποφύγουμε τίς συνθῆκες τῆς ὑλικῆς ἐξαχρείωσης. “Ολα αὐτά θά σήμαιναν τό συνδυασμό τῶν ἀρχῶν τοῦ ἐξασφαλισμένου εἰσοδήματος μέ τόν ἐπαναπροσανατολισμό τῆς κοινωνίας μας ἀπό τή μέγιστη στήν ἀριστη κατανάλωση καί μιά ἀποφασιστική μεταστροφή ἀπό τήν παραγωγή μέ στόχο τίς ἀτομικές ἀνάγκες στήν παραγωγή μέ στόχο τίς συλλογικές ἀνάγκες.

Σ’ αὐτή τήν ἰδέα τοῦ ἐξασφαλισμένου εἰσοδήματος εἶναι σημαντικό νομίζω νά προσθέσουμε κι ἄλλη μία πού θά πρέπει νά μελετηθεῖ: τήν ἰδέα τῆς δωρεάν κατανάλωσης δρισμένων ἀγαθῶν. “Ἐνα τέτοιο παράδειγμα εἶναι τό ψωμί, τό γάλα καί τά λαχανικά. ”Ας ὑποθέσουμε γιά μιά στιγμή πώς μπορεῖ κανείς νά μπει σ’ ἔνα φοῦρνο καί νά πάρει ὅσο ψωμί θέλει (τό κράτος θά πληρώνει τό φούρναρη γιά ὅλη τήν παραγωγή του). ”Οπως ἀναφέραμε καί παραπάνω, οἱ πιό ἀρπαχτικοί στήν ἀρχή θά

έπαιρναν περισσότερο ἀπ' ὅσο θά τούς χρειαζόταν, ὕστερα ἀπό λίγο αὐτή ἡ «ἀπληστη κατανάλωση» θά ἔξασθενούσε κι δύκοσμος θά ἔπαιρνε μόνο αὐτό πού τοῦ χρειαζόταν. Μιά τέτοια δωρεάν κατανάλωση θά δημιουργούσε, κατά τή γνώμη μου, μιά νέα διάσταση στήν ἀνθρώπινη ζωή (έκτος ἀν τό δοῦμε σάν ἐπανάληψη σ') ἔνα πολύ ύψηλότερο ἐπίπεδο τοῦ τρόπου κατανάλωσης δρισμένων πρωτόγονων κοινωνιῶν). Ὁ ἄνθρωπος θά ἐλευθερωνόταν ἔτσι ἀπό τήν ἀρχή «ὅ μή ἐργαζόμενος μή ἐσθιέτω». Ἀκόμα κι αὐτό τό ἀπλό ἔξεκίνημα τῆς δωρεάν κατανάλωσης θά μπορούσε ν' ἀποτελέσει ἔνα πρωτόγνωρο βίωμα ἐλευθερίας. Εἶναι φανερό ἀκόμα καὶ σ' ὅποιον δέν ἔχει ἰδέα ἀπό οἰκονομολογία ὅτι ἡ παροχή δωρεάν ψωμιοῦ σέ ὅλους εὔκολα θά μπορούσε νά πληρωθεῖ ἀπό τό κράτος πού θά κάλυπτε αὐτή τή χορήγηση μέ ἔναν ἀνάλογο φόρο. Μποροῦμε δύμως νά προχωρήσουμε καὶ λίγο μακρύτερα. Νά ύποθέσουμε πώς θά χορηγοῦνται δωρεάν ὅχι μόνο οἱ βασικές ἀνάγκες τῆς διατροφῆς – ψωμί, γάλα, λαχανικά, φροῦτα – ἀλλά κι οἱ βασικές ἀνάγκες τοῦ ντυσίματος (ὅ καθένας θά μπορεῖ μέ κάποιο σύστημα νά παίρνει, χωρίς νά πληρώνει π.χ. ἔνα κουστούμι, τρία πουκάμισα, ἔξι ζευγάρια κάλτσες κ.λπ. τό χρόνο). πώς οἱ μεταφορές θά εἶναι δωρεάν, ἀφοῦ δεδαίως ἀναδιοργανωθοῦν καὶ δελτιωθοῦν τά μέσα μαζικῶν μεταφορῶν, ἐνῶ τά ἴδιωτικά αὐτοκίνητα θά γίνουν πιό ἀκριβά. Μπορεῖ νά φανταστεῖ κανείς ἐνδεχόμενα καὶ μιά παρόμοια λύση τοῦ στεγαστικοῦ προβλήματος, μέ μεγάλα οἰκιστικά συγκροτήματα πού θά διαθέτουν ύπνωτήρια γιά τά μικρά παιδιά, ἔνα μικρό δωμάτιο γιά τούς μεγαλύτερους ἢ τά παντρεμένα ζευγάρια καὶ πού θά μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν δωρεάν ἀπ' ὅποιον θέλει. Αὐτό μέ δδηγεῖ στή σκέψη πώς ἔνας ἀλλος τρόπος λύσης τοῦ προβλήματος τοῦ ἔξασφαλισμένου εἰσοδήματος θά μπορούσε νά εἶναι μέ τή δωρεάν ἐλάχιστη κατανάλωση ὅλων τῶν βασικῶν, ἀντί μέ τήν καταβολή μισθοῦ. Ἡ παραγωγή αὐτῶν τῶν βασικῶν ἀγαθῶν μαζί μέ τίς κατά πολύ δελτιωμένες δημόσιες παροχές, θά στήριζεν τήν παραγωγή ἀκριβῶς ὅπως καὶ ἡ καταβολή τοῦ ἔξασφαλισμένου εἰσοδήματος.

“Ισως μᾶς πεῖ κανείς πώς ἡ μέθοδος αὐτή εἶναι πιό ριζοσπαστική καὶ κατά συνέπεια λιγότερο εύκολα ἀποδεχτή ἀπ' αὐτήν

πού ἔχουν προτείνει οἱ ἄλλοι συγγραφεῖς. Αὐτό εἶναι ἵσως ἀλήθεια· δέν πρέπει ὅμως νά ἔχενāμε ἀφενός ὅτι αὐτή ἡ μέθοδος τῶν δωρεάν ἐλάχιστων ὑπηρεσιῶν μπορεῖ θεωρητικά νά ἐφαρμοστεῖ μέσα στό τωρινό σύστημα, ἐνῶ, ἀφετέρου, ἡ ἴδεα τοῦ ἔξασφαλισμένου εἰσοδήματος θά εἶναι ἀπαράδεχτη σέ πολλούς ὅχι γιατί εἶναι ἀνεφάρμοστη, ἀλλά ἀπό μιά ψυχολογική ἀντίσταση ἀπέναντι στήν κατάργηση τῆς ἀρχῆς: «‘Ο μή ἐργαζόμενος μή ἐσθιέτω».

‘Υπάρχει κι ἔνα ἄλλο φιλοσοφικό, πολιτικό καί ψυχολογικό πρόβλημα πού πρέπει νά μελετηθεῖ: τό πρόβλημα τῆς ἐλευθερίας.

‘Η Δυτική ἔννοια τῆς ἐλευθερίας ἔχει σέ μεγάλο βασιστεῖ στήν ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου νά κατέχει μιά ἰδιοχτησία καί νά τήν ἐκμεταλλεύεται, ὅσο αὐτό δέν ἀποτελεῖ ἀπειλή ἀπέναντι σέ ἄλλα ἔννομα συμφέροντα. Αὐτή ἡ ἀρχή ἔχει καταστρατηγηθεῖ μέ πολλούς τρόπους στίς Δυτικές βιομηχανικές κοινωνίες μέσω τῆς φορολογίας πού εἶναι μιά μορφή ἀπαλλοτρίωσης καί μέσω τοῦ κρατικοῦ παρεμβατισμοῦ στή γεωργία, τό ἐμπόριο καί τή βιομηχανία. Ταυτόχρονα, ἡ ἀτομική ἰδιοχτησία μέσα στή διαδικασία τῆς παραγωγῆς ἀντικαθίσταται ὅλο καί περισσότερο ἀπό τήν ἡμι-δημόσια ἰδιοχτησία πού χαρακτηρίζει τίς γιγάντιες ἐπιχειρήσεις. ‘Ετσι, ἐνῶ ἡ ἴδεα τοῦ ἔξασφαλισμένου εἰσοδήματος θά ἀπαιτοῦσε κάποιες ἐπιπρόσθετες κρατικές ρυθμίσεις, θά πρέπει νά θυμόμαστε ὅτι σήμερα ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας γιά τό μέσο πολίτη ταυτίζεται ὅχι τόσο μέ τήν ἐλευθερία νά διαθέτει καί νά ἐκμεταλλεύεται ἰδιοχτησία (κεφάλαιο) ὅσο μέ τήν ἐλευθερία νά καταναλώνει ὅ,τι θέλει. Πολλοί ἄνθρωποι σήμερα θά τό θεωρήσουν περιορισμό τῆς ἐλευθερίας τους ἀν μειωθεῖ τό δικαίωμα τῆς ἀπεριόριστης κατανάλωσης παρά τό γεγονός ὅτι μόνο δσοι δρίσκονται στήν κορυφή τῆς πυραμίδας εἶναι πραγματικά ἐλεύθεροι νά διαλέξουν ὅ,τι θέλουν. ‘Ο ἀνταγωνισμός ἀνάμεσα στίς διάφορες μάρκες τῶν ἵδιων ἀγαθῶν καί ἀνάμεσα σέ διαφορετικά ἀγαθά δημιουργεῖ μιά ψευδαίσθηση προσωπικῆς ἐλευθερίας ἐνῶ στήν πραγματικότητα τό ἀτομο θέλει αὐτό πού ἔχει ὀδηγηθεῖ νά θέλει<sup>5</sup>. Εἶναι ἀπαραίτητη λοιπόν μιά νέα προσέγγιση στό πρόβλημα τῆς ἐλευθερίας γιατί μόνο μέ τή μεταβολή τοῦ homo

consumens σέ παραγωγικό κι ένεργητικό ἄτομο θά μπορέσει διάνθρωπος νά βιώσει τήν ἐλευθερία μέσα στήν πραγματική δινεξαρτησία και δχι στήν ἀπεριόριστη ἐκλογή ἀγαθῶν.

Γιά νά φέρει πραγματικό ἀποτέλεσμα ή ἐφαρμογή τοῦ ἔξασφαλισμένου εἰσοδήματος εἶναι ἀπαραίτητο νά συνδυαστεῖ, (1) μέ μιά ἄλλαγή στίς συνήθειες τῆς κατανάλωσης, τή μεταβολή τοῦ homo consumens σέ παραγωγικό και ένεργητικό ἄτομο (μέ τήν ἔννοια τοῦ Σπινόζα). (2) μέ τή διαμόρφωση μιᾶς νέας πνευματικῆς στάσης τοῦ ἀνθρωπισμοῦ (σέ θεϊστικές και μή θεϊστικές μορφές) και, (3) μέ μιά ἀναγέννηση πραγματικά δημοκρατικῶν μεθόδων (γιά παράδειγμα μιά νέα δουλή τῶν Ἀντιπροσώπων μέ τήν ἐνσωμάτωση και τή συνόψιση τῶν ἀποφάσεων στίς δόποις κατέληξαν ἑκατοντάδες χιλιάδων διμάδες ἐργασίας, μέ τήν ένεργή συμμετοχή ὅλων τῶν ἀτόμων μιᾶς ἐπιχείρησης στή διαχείρηση κ.λπ.).<sup>6</sup> Ο κίνδυνος μήπως ἔνα κράτος πού θρέφει τούς πάντες γίνει ἔνα εἶδος μητρικῆς θεότητας μέ δικτατορικές ἔξουσίες μπορεῖ νά ἀποφευχθεῖ μόνο μέ τήν ταυτόχρονη και ἀποφασιστική αὔξηση τῶν δημοκρατικῶν διαδικασιῶν σέ ὅλες τίς σφαῖρες τῶν κοινωνικῶν δραστηριοτήτων. (Ἄλλωστε, ή ἀλήθεια εἶναι πώς και σήμερα ἀκόμα τό κράτος εἶναι τρομερά ἰσχυρό, χωρίς νά προσφέρει αὐτά τά πλεονεχτήματα).

Καί γιά νά συνοψίσουμε: παράλληλα μέ τήν οἰκονομική ἔρευνα στόν τομέα τοῦ ἔξασφαλισμένου εἰσοδήματος θά πρέπει νά γίνουν και ἄλλες ἔρευνες, ψυχολογικές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές, μορφωτικές. Τό μεγάλο βῆμα τοῦ ἔξασφαλισμένου εἰσοδήματος θά πετύχει, κατά τήν ἀποψή μου, μόνον ἂν πάψουμε νά ξοδεύουμε τό 10% τῶν συνολικῶν μας πόρων σέ οἰκονομικά ἀχρηστους και ἐπικίνδυνους ἔξοπλισμούς. ἂν μπορέσουμε νά σταματήσουμε τήν ἔξάπλωση τῆς παράλογης δίας μέ τή συστηματική παροχή διόθειας πρός τίς ὑποανάπτυχτες χωρες και ἂν δροῦμε μεθόδους νά σταματήσουμε τή δημογραφική ἔκρηξη. Χωρίς αύτές τίς ἄλλαγές, κανένα σχέδιο γιά τό μέλλον δέν θά πετύχει γιατί δέ θά ὑπάρξει μέλλον.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Βλ. τήν άνάλυσή μου γιά μιά «παγκόσμια έξασφάλιση έπιβίωσης» στό βιβλίο μου 'Η Ύγιης Κοινωνία ('Εκδ. Μπουκουμάνη).
2. Βλ. Elton Mayo, *The Human Problem of an Industrial Civilization* (Τό 'Ανθρώπινο Πρόβλημα ένός Βιομηχανικού Πολιτισμού), 2η έκδοση. New York - The Macmillan Co., 1946).
3. Τό πρόβλημα γίνεται άκόμα πιό περίπλοκο άπό τό γεγονός ότι τό 20% τουλάχιστον τού 'Αμερικανικού πληθυσμού ζει σ' ένα έπίπεδο σπανιότητας δπως συμβαίνει και σέ δρισμένα κράτη τής Εύρωπης, ίδιαίτερα στίς σοσιαλιστικές χώρες πού άκόμα δέν έφτασαν σ' ένα ίκανοποιητικό έπίπεδο διαδίωσης και ότι ή πλειοψηφία τού άνθρωπινου είδους πού ζει στή Λατινική 'Αμερική, τήν 'Ασία και τήν 'Αφρική έξακολουθει νά ζει σ' ένα έπίπεδο πείνας. Κάθε έπιχειρημα ύπερ τής λιγότερης κατανάλωσης δρίσκει άπεναντί του τό έπιχειρημα ότι στό μεγαλύτερο μέρος τού κόσμου άπαιτείται άντιθετα περισσότερη κατανάλωση. Αύτό είναι άπόλυτα άληθινό, ύπάρχει δμως δ κίνδυνος πώς άκόμα και στίς χώρες πού σήμερα είναι φτωχές, τό ίδανικό τής μέγιστης κατανάλωσης θά κατευθύνει τίς προσπάθειες, θά διαμορφώσει τά πνεύματα και κατά συνέπεια θά συνεχίσει νά λειτουργεί άκόμα κι δταν έχει πιά έπιτευχθεί τό στάδιο τής άριστης (δχι μέγιστης) κατανάλωσης.
4. Τό αίτημα νά περιοριστεί ή διαφήμιση κι άκόμα περισσότερο νά άναπροσανατολιστεί ή παραγωγή πρός τήν κατεύθυνση τής μεγαλύτερης παραγωγής κοινών άγαθων, δέν έχει καμιά πιθανότητα νά έφαρμοστεί, κατά τή γνώμη μου, χωρίς άρκετά μεγάλο κρατικής παρέμβασης.
5. Καί στό σημείο αύτό, ή διοκληρωτική γραφειοκρατοποίηση τής κατανάλωσης στό 'Ανατολικό μπλόκ έχει προδιαθέσει άσχημα άπεναντί σ' όποιαδήποτε κρατική όρθιμοις τής κατανάλωσης.
6. Βλ. Φρόμ. 'Η Ύγιης Κοινωνία.